



# De laetste Reijsch van Henry Hudson

Mistigh ende mistroostigh

28,8 kabellenghte

Start



\* \*) SMS "Ahoj" ende 't nummer dat op d'agterkant van 't paeltje met 't wandelroutebordje staet

---

15-6-1610

*Walvissen*

21/23-6-1610

*Veel ijsch bij Kaep Elizabeth*

24-6-1610

*Koersch west'leyk. Resolution Island in 't Noorden waergenomen*

25-6-1610

*Iisbergen aen alle kanten. Sommighe bemanninghsleden siek. Moeijlijkheden met de bemanningh.*

*Aanghekoomen bij de Furioousch Overfall. Henry Hudson dagt dat hij alhier verder kon vaaren naer China. Pogingh desche in te varen. 'T woedende tij ende de wint d'winghen de Discovery naer 't Zuiden*

5-7-1610

*Langhsch de kust van Resolution Island. Onmog'leyck verder West te varen. Akpatock Eiland*

---